

## Historik kring vissa kvartersnamn i Karlskrona

- ADLERSTEN** Trossö: Efter Göran Adlersten; född ca 1640, död i Stockholm 1713. Före adlandet var namnet Piehlman. Bl. a. generalbokhållare i Kammarkollegiet 1666. Kom senare in på arbeten med att skattlägga hemman i Skåne. Det sades att han mera åstundade att befalla än att arbeta. Blev landshövding i Blekinge 1706, Friherre 1707. Han skrev 1711 som så: "häftige sjukdomen i någre hus yppat och innan någre dagar bortryckt folket". (Pestens härjningar i Karlskrona). – Han blev till en del kritiserad för att inte ha föranstaltat om åtgärder med karantän m. m. när farsoten närmade sig. Han avled då han vid en måltid fått ett fågelben i halsen och för att få bort det ställde sig på huvudet då det inte bar sig bättre än att han bröt nacken.  
Kv.namnets tillkomst: 1718.  
Anm: Sent på hösten 1710 utbröt i K-a den fruktade böldpesten. Ca 6000 avled i epidemin i staden. Trädgården efter avlidne köpmannen Theodor Christoffers vid Tyska Bryggeriet inköptes och anlades till kyrkogård för de många gravsättningar som uppstod.
- ANCKARSTJERNA** Trossö: Efter Cornelius Anckarstierna, född 1655 i Stockholm, död 1714 i Skåne; militär, släkten urspr. från Holland. Deltog i sjöslag vid Möen 1677. En skrivelse 1686 anger att löjtnant Anders Gyllenspik och viceamiralen Cornelius A. befalldes att "efter middagen följa med att utse något tjenligt rum att bygga kruttorn på". I svensk tjänst en förslagen och tapper sjöhjälte. Han blev den nya örlogsstationens förste befälhavare och utnämndes 1692 till amiral och friherre. År 1700 befälhavare för den flotta som förde Karl XII till Livland (då svenskt). Innan han adlades var hans efternamn Thisen. Hans första hustru Elisabeth Kröger född 1654 var från Lybeck. Hans andra hustru var Margareta Elisabeth Sparre. Cornelius A. bodde också i kvarteret, närmare bestämt där senare Skeppsgosseskolan kom till. Kv.namnets tillkomstår: 1718 och kvarteret är numera endast delvis militärområde.
- ANKARCRONA** Galgamarken: Efter amiralen Theodor A. (1687-1750) I ungdomen var han i franska marinen och deltog där i flera strider. Återvände år 1710 till Sverige. Han var son till köpmannen Thore Christophers i Karlskrona. Källa: S. Ö. Swahn.
- ANNEBO** Vämö, Annebo: Efter den ursprungliga villan i området "Villa Annebo" som revs omkr. 1990. Större bostadshus av sten (troligen 1940-tal) var redan uppförda när första stadsplanen fastställdes där 1954. En sydlig del i området var Stadsträdgårdsmästeri till 1968 då en utökning av kvarteret kom till och större bostadshus byggdes även där. Kvartersnamnets tillkomst var år 1954.
- ARKLIMÄSTAREN** Trossö: Kvarteret Konstapeln införlivades med kv. A. genom en stadsplaneändring 1960. Kvarteret Konstapeln upphörde då som kvartersnamn. Kv.namnets tillkomst: 1923. - Se Arklimästaregatan.
- ARNÖ** Arnö: Namnformen finns i Sverige från 1300-talet. Sannolikt bildat till 'arna', pluralform av fågelnamnet örn och ö.  
Källa: Sv Uppslagsbok 1963.  
Området började bebyggas 1904 med villor till befäl på det nyanlagda Karlskrona grenadjärregemente i närheten (Gräsvik). Kvarters-

- namnet kom också till vid denna tid.  
I detta fall har namnet funktion både som kvartersnamn, stadsdelsnamn och från mitten av 1800-talet redovisat som namn på ön.
- AUTOMOBILEN** Vämö: Kv. namnets tillkomst var i samband med tomtindelning 1939 då bilservice kom till på platsen. Före dess fanns obebyggd tomtmark där som ingick i kv. Nordström.
- AXEL** Trossö: Efter M/F Axel, byggd 1934 vid Lödöse varv, Älvsborgs län. Ångmaskinen var begagnad och byggd i Motala 1902, utbytt 1960 till Volvo-Penta dieselmotor på 150 hkr. Båtens längd: 18,3 m. bredd 4,25 m.  
Namnet i sin tur från det gamla ångslupsbolagets huvudägare Axel Lindvall, Havgården i Nättraby. Båten inköptes 3 år efter dennes död (hans änka Lotten Lindvall drev företaget en tid). Nuvarande ägare av M/F Axel: Karlskrona kommun. Båten går sommartid i trafik Karlskrona-Nättraby. Kv.namnets tillkomst var år 1992.  
Området, tidigare plats för gasverk har på senare år blivit använt till bilparkering. Tillhörde förut en del av kv. Klerck. Se även Lindvalls väg, Nättraby.  
I Axel Lindvalls trafikföretag ingick för övrigt ångsluparna Nettraby (från 1884), Vikingen, Ägir och Wrängö (byggd 1916 och med ångmaskin 60 hkr.) i trafik mellan staden och Nättraby.
- BAGAREN** Lyckeby: Bagarmästare Karl Gustav Pettersson startade bageriverksamhet på platsen 1970 (fastigheten Bagaren 7). Firman under namnet Lyckebybagaren fanns på platsen till 1995 då den upphörde. Kvartersnamnet kom till år 1992.
- BALDER** Björkholmen: Efter ångkorvetten Balder sjösatt 1870 på Karlskronavarvet. Längd 68 m. bredd 11,5 m. Användes som övningsfartyg av Skeppsgossekåren. Hon togs ur tjänst 1901. Kv.namnets tillkomst: 1923. I nord. myt. Son till Oden.
- BELLEVUE** Lyckeby: Bellevue=vacker utsikt. Kv.namnets tillkomst: 1992. Se om Södra Bellevuevägen vid området.
- BERGGREN** Vämö: Efter disponenten vid Tyska Bryggeriet Henrik Berggren (1853-1914). Fadern var disponent för Lyckeby Bryggeri. 1883 sammanslogs Lyckeby Bryggeri med Tyska Bryggeriet och H. B. blev chef för verksamheten efter den 1883 avlidne förre disponenten Folke Thörn. H. B. var ledamot i stadsfullmäktige 1892-1899 m. m. Känd som en duglig organisatör. Inom kvarteret fanns förr disponentvillan som F. Thörn låtit uppföra efter professor Helgo Zettervalls ritningar 1874, riven omkring 1960. Arbetarebostäder för personal vid intilliggande bryggeriet fanns även. Se även om kv. Tyska Bryggaregården vid platsen.
- BJÖRKHOLMEN** Björkholmen: Kvarteret är sedan 1923 en rest av ett kvarter täckande hela ön och med samma kv. namn. Kvartersnamnets tillkomst var år 1718. Ursprungliga namnet på holmen var från stadens grundläggnings tid Stora Björkholmen till skillnad från Lilla Björkholmen som var alldeles öster om.
- BLASIVS KÖNIG** Bergåsa: På 1670-talet blev B. König en av Ronnebys båda borgmästare. Han ansågs hård emot snapphanarna. 1679 utsågs han att skaffa timmer åt "Lyckeby" för att bygga hus m. m. till båtsmän (Flottan förlades till Hästö). Vid Karlskronas tillkomst blev han en av de 2 borgmästarna i den nya staden. Han betraktades som den främste av de två. De sista åren fick han redovisningsproblem gent-

- emot landshövding Berndt Mörner och måste lämna ifrån sig del av Gullbernatorp (blev egentl. en uppgift för B. Königs dödsbo). Han synes ha varit en ganska självständig person, delvis även mot sina överordnade.- Efter hans andra hustru har släkten König levt kvar på Inlängan i Karlskronas östra skärgård. Han avled 1706. Kvartersnamnets tillkomst var 1923, innan dess från 1906 formellt ingående i kv. Ehrenswärd. Blivande tomtägare började kring 1910 bygga villor där på förutvarande Karlskrona Stads mark.
- BONDE** Trossö: Efter greve Clas Bonde (1664-1726) Efter utlandsresor studerade han svenskt statskick och lagar. Blev 1713 landshövding i Blekinge och 1718 riksråd. Upphöjd till greve 1719. Förblev landshövding i Blekinge till sin död. Var känd för att vårda sig om allmogens bästa. Kv.namnets tillkomst: 1718.
- BORGMÄSTAREN** Trossö: Enligt en hypotes skulle namnet kunna härledas av borgmästaren John Kindgren som var ägare av den sedermera benämnda fastigheten Borgmästaren 21 från år 1864 till lite in på 1900-talet. Källa: Skrift av ark. Bo Swahn. Namnets tillkomst var år 1923. När rådhusrätterna som var knutna till stad med egen jurisdiktion ombildades till tingsrätter 1971 försvann titeln borgmästare. Där heter det sedan dess lagman. Titeln rådmän blev kvar.
- CARLEMAN** Lyckeby: Kv.namnets tillkomst: 1992. Se om Carlemansvägen vid området.
- CASTOR** Trossö, Västerudd: Ett litet kvarter med detta namn döptes 1923 men är slopat sedan mitten av 1900-talet. Namnet kom urspr. av en försvarsanl. vid sydöstra änden av Repslagarebanan på Lindholmen som hade detta namn.
- CEDERSTRÖM** Trossö: Efter Olof Rudolf C. (1764-1831); härförare i Gustav III:s och Gustav IV:s krig mot Ryssland. Varvsamiral i Karlskrona 1803-1815, därefter statsråd och generalamiral. Fick bära ansvaret och sluta som statsråd efter initiativet att sälja flera örlogsskepp till Sydamerika. Man ansåg nämligen att förhållandet till vissa främmande makter därigenom blev hotat om man ska uttrycka det enkelt. Man fick backa ur och lyckades annullera en del av försäljningen. Kv.namnets tillkomst: 1923.
- CHAPMAN** Björkholmen: Fredrik Henrik af Chapman (1721-1808). Skeppsbyggmästare. Gjorde studieresor 1752-1756 i England, Frankrike och Holland. 1764 överskeppsbyggmästare vid armens flotta. Adlad 1772 af Chapman. Blev chef för skeppsbyggeriet vid örlogsvarvet i Karlskrona 1781 och för hela varvet utom artilleriet 1782. Varvsamiral 1783-1793 med konteramirals titel. Kvartersnamnet syftar väl här närmast på örlogsfregatten Af Chapman sjösatt 1803 som hade F. H. af Chapman som byggmästare. Hon blev såld till Colombia 1825. Kv.namnets tillkomst: 1923. Se även gatunamn efter Af Chapman.
- CLERK** Trossö: Efter Hans Clerck (1639-1711).; amiral. I ungdomen i holl. sjötjänst. Friherre 1687. Förordade varv vid Kalmarsund i stället för varv på Trossö och Lindholmen i Karlskrona 1682. Han blev svårt sårad i slaget vid Öland 1676, blev amiral samma år. Hade grundliga kunskaper, särskilt i skeppsbyggeri. Landshövding i Västerbotens län 1680. Landshövd. i Kalmar 1683-1693. Landshövd. i Södermanland 1693. President i Göta hovrätt 1710. Som synes blev han ganska tidigt fråntagen sjöärendena och detta berodde på att han i

opposition till Hans Wachtmeister motsatte sig en flyttning av Flottan till Karlskrona.

Kv.namnets tillkomst: 1718. Inom kv. Clerks gamla område var förr K-a gasverk beläget. Ungefär det området har idag kv. namnet Axel. Se dito.

#### CRONHAWEN

Trossö, Möllebacken: Efter Paul Unbehawen, (1687-1746) adlad till Cronhawen; amiral. Källa: S. Ö. Swahn.

Han var båtsman i kofferditjänst 1701. Var sedan kapare på eng. och franska skepp. (i Sverige även en verksamhet som delvis sanktionerades av svenska staten.) Det fanns kapare på den tiden som tillförde statskassan stora belopp, ex.vis Lars Gathe, adlad Gathenhielm, ”Lasse i Gatan” som nog var den kändaste.

Paul C. var i svensk tjänst från 1709. Adlad 1727. Han både föddes och avled i Karlskrona. – Kv.namnets tillkomst: 1923. Namnet upphört och området uppgått i kvarteret Rügen på 1960-talet (höghus).

#### DAHLBERG

Trossö: Efter Erik Dahlbergh (1625-1703); militär och arkitekt vid Karlskronas grundläggning. Han hade olika uppgifter i kriget tillsammans med Karl X, Karl XI och Karl XII. Byst Erik D. finns vid Kungsbron i K-a. Se även gatunamnet Erik Dahlbergsgatan.

Kv.namnets tillkomst: 1718.

#### DOCKAN

Trossö: Efter de fem dockorna i närheten innanför varvsmuren. Arbetet med dem gick långsamt, delvis på grund av knapp ekonomi. Docka 1 och 2 kunde tas i bruk 1792, docka 4 1846 och docka nr 5 år 1850. Källa: Bromé.

Kv.namnets tillkomst: 1923. Se även om Dockegatan i området.

#### DRISTIGHETEN

Björkholmen: Efter linjeskeppet D. sjösatt 1785 på Karlskronavarvet. Byggmästare: af Chapman. Befälhavande amiralen Johan Pukes skepp vid utbrytningen vid Viborg 1790. Skeppet genomgick stora reparationer år 1826 (s. k. svår reparation) och var i användbart tillstånd till 1867 då hon slopades. Hon sprängdes vid mineringsövningar 1869. Dessförinnan hade plankor tagits från skeppet till dess förre befälhavare Johan Pukes kista (ytterhölje till kistan). Kv.namnets tillkomstår var 1923.

#### DROTTNINGHALL

Trossö, Västerudd: Kvarteret som fick sitt namn 1923 initierades av en bastion som fanns där på platsen under 1700-talet och hade detta namn. Inom kvarterets yta som numera är nästan borta finns sedan 1980-talet ett fjärrvärmeverk (fastigheten Drottninghall 20).

#### EHNEMARK

Trossö: Efter Carl Magnus E. (1803-1874). Redan som ung var han mycket till sjöss både på handelsskepp (=kofferedi) och örlogsfartyg. Ansågs mycket kunnig. Blev 1857 statsråd; 1862-1868 befälhavande amiral i Karlskrona. Ehnemark med makan Hedda, född af Klint är begravda på Nättraby kyrkogård.

Kv.namnets tillkomst: 1923.

#### EHRENSVÄRD

Bergåsa: Efter Carl August E. (1745-1800); överamiral 1784-1790, och generalamiral 1792-1794. Krävde och fick H. af Chapman som teknisk chef för uppbyggnadsprogrammet vid örlogsvarvet. E. var även arkitekt och hade goda konstnärliga kvalifikationer. Han var son till greve Augustin Ehrensvärd, Sveaborgs och svenska skärgårdsflottans skapare. C. A. E. begärde och fick avsked 1794 för att kunna ägna sig åt vad som låg hans hjärta närmast: Konst och hans kära gård i Vedeby där han försökte sig på förbättringar inom jord-

- bruket. Kvartersnamnets tillkomst på Bergåsa var 1906 och de nya tomtägarna började där kring 1910 bygga villor på förutvarande Karlskrona Stads mark. Se även kv. Råfsan.
- EKHOLMEN** Ekholmen: Kv. namnet kom till 1906 då första stadsplanen och bebyggelsen kom till på holmen. Då fick hela stadsdelen detta kvartersnamn. Från år 1923 det begränsade område det har idag. Vid tiden för stadens grundläggande 1680 hade holmen namnet "Kalfholmen". År 1784 angavs namnet "Ekskär" som alltså senare blev Ekholmen.
- ELLESKÄR** Elleskär: Namnets förled är *elle* 'aldunge, bestånd av al'. I detta fall har namnet tre funktioner; dels kvartersnamn, dels stadsdelsnamn och redovisat från mitten av 1800-talet som namn på holmen. Kvartersnamnet inom holmens område blev officiellt ca 1906.
- EXET** Långö: Man får nog se namnet som ett litet skämt när det fastställdes. År 1899 delade stadsing. Thedenius in den blivande bebyggelsen i kvarter. Initialt benämndes kvarteren bara med ett littera A-Ö, undantagandes J och W. Bara de kvarter som därvid fick littera X och Q erhöll kvartersnamnen Exet resp. Qvinten medan de övriga döptes på mera normalt sätt. Det skedde omkr. år 1930 av Långö Municipalstämma.
- FREDRIKSKYRKAN** Trossö: Kyrkan i området invigdes 1744. Syftar på Fredrik I som då var kung. -Se även uppgifter om Kyrkogatan. När det första primitiva värmeledningssystemet kom till i slutet av 1800-talet fick man ta bort en del kistor under golvet. Allt fördes huller om buller till gamla kyrkogården (nu Kapellparken). Enl. uppgift gjordes detta nattetid så att man slapp uppståndelse och protester. De sista kvarvarande kistorna med likdelar forslades till nya kyrkogården på Vämö 1913-1915. Avstyckning av kyrkans område har skett år 2003 för att klargöra ägoförhållandena då Sv. Kyrkan har skiljts från Staten. Vid stadsbranden 1790 klarade sig kyrkan utan alltför stora skador. De mindre klockorna i norra tornet föll ned och smälte. Stora klockan i södra tornet klarade sig i stort sett fast den föll ned. Den är skänkt av Karl XI och tillverkades i Stockholm 1691. Kvartersnamnet Fredrikskyrkan är trol. formellt tillkommet samtidigt med kv. Rådhuset 1969.
- FREJA** Björkholmen: Efter ångkorvetten F, byggd på Kockums mek. verkstad 1885. Användes av Skeppsgossekåren för utbildning, även som långresefartyg. Kv.namnets tillkomst: 1923.
- FRIMURAREN** I nord. myt. fruktbarhets- och kärleksgudinna. Trossö: Efter frimurarlogens tomt i kvarteret. Logen S:t Johanneslogen Gustaf (före 1802 med namnet Harald) bildades 1762. Tomten, som till slut blev den fasta samlingspunkten ägdes före övertagandet 1802 av amiral Puke som hade låtit uppföra byggnaden 1793 vid Drottninggatan. Den finns ännu kvar år 2005. Bl. a. har flera amiraler varit ordförande-mästare under årens lopp. Det mesta av logens handlingar gick förlorade vid stadsbranden 1790. Ett flertal s.k. barmhärtighetsprojekt har logen finansieret. Kv.namnets tillkomst kom i samband med en planändring 1949 då kvarteret tillkom som en utbrytning ur kv. Sjöbladsh.
- FYLGIA** Björkholmen: Efter pansarkryssaren med samma namn. Byggd och sjösatt på Bergsunds Mek. Verkstad, Finnboda slip 1905. Hon ha-

de en längd av 117 meter och gjorde 22 knop. Reparation och underhåll på Karlskronavarvet 1924. Tagen ur tjänst 1953. Namnet från nord. myt. där Fylgia är Skyddsanden.

Kv.namnets tillkomst: 1923.

#### FÄDERNESLANDET

Björkholmen: Efter linjeskeppet F. sjösatt 1783 i Karlskrona. Byggmästare var F. H. af Chapman. Hon hade en längd av 49,58 m och bredd 13,66 m. Efter att ha varit i sjöslagen vid Hogland 1788, vid Ölands södra udde 1789, vid Reval 1790 och Viborgska gatloppet 1790 togs hon så småningom ur tjänst år 1864. Kv.namnets tillkomst: 1923.

#### FÄNGELSET

Trossö, Kalvhagen: Karlskronafängelset på platsen upptar hela kvarterets yta. Byggnaden kom till och togs i bruk 1851. Den sista avrättningen ägde rum på fängelsegården år 1900 (halshuggning), varpå begravning skedde på Trossös äldsta kyrkogård (nuvarande Kapellparken). – Avrättning under Karlskronas första år ägde rum på Vämö (Galgamarken). Enl. dombok beskrivs att skarprättaren år 1699 missade och fick hugga två gånger för att skilja huvud från kropp. Folkhopen blev så ilsken därav att man attackerade honom (Håkan Persson). Han begav sig till den närbelägna krogen Blå Port för att rädda sig men blev ändå dödad innan hjälp hann fram. Ett osäkert yrke! Det verkar som om rena folkpöbeln strömmade till vid avrättningsdagar. Det betraktades som ett folknöje. Ett tidigt fånghus, modell mindre fanns år 1718 vid sedermera benämnda adressen Stora Möllebacksgränd 22. Officiell benämning på fängelser är sedan 1974 kriminalvårdsanstalter. Kv.namnets tillkomst: 1923.

#### GALATHÉ

Björkholmen: Efter fregatten Galathé, sjösatt 1785 i Karlskrona. Längd 46,3 m. bredd 11,9 m. Hon togs ur tjänst 1854. Byggmästare var Fredric H. af Chapman. Kv.namnets tillkomst: 1923.

#### GARVAREN

Pantarholmen: Minner om olika garverier som tidigare fanns i området. Kv. Gjuteriet införlivades med kv. Garvaren ca år 1990 och kv. Gjuteriet upphörde då som kvartersnamn. Kv.namnet Garvaren kom till 1923.

#### GASKLOCKAN

Trossö: Kv.namnet är slopat och dess yta är införlivat med kv. Gasverket sedan 1980-talet.

#### GASVERKET

Trossö: Kv. namnets tillkomst var år 1923. I området finns sedan 1961 Karlskrona Idrottshall. -Se om Gasverksgatan i området.

#### von GERDTEN

Trossö: Efter Gustaf Vilhelm von G. född i Narva 1679. Började som arklimästare. Deltog i sjöslag mot Ryssland. Konteramiral 1730 och amiral 1738. Källa: S. Ö. Swahn. - von G. avled 1754. Kv.namnets tillkomst: 1923.

#### GILLET

#### GRENADJÄREN

Lyckeby: Kv.namnets tillkomst: 1992. Se om Gillevägen i området. Galgamarken, Gräsvik: Grenadjärregementet (I7 K) som upptog hela kvartersområdet anlades 1902. Villatomter på Arnö till en del högre befäl avtalades med kommunen genom översten J. C. Lemchen. Regementet upphörde 1927. (En minnessten restes.) Ett detachement av Kronobergs regemente (II1 K) ersatte 1928 men upphörde 1939. KA2:s regemente kunde flytta in 1943. Den militära verksamheten på platsen upphörde 1981. Området har senare blivit dels högskola och dels företagscentrum. – Under åren 1902-1943 var kustartilleriet förlagt vid Vallgatan på Trossö.

#### GULIN

Trossö, Kalvhagen: Efter affärsmannen Adolf Gulin (1822-1907).

- Han var 1872 ledamot i stadsförsamlingens kyrkoråd m. m. Stiftade en fond 1906 för allmännyttiga ändamål; bidrag till Militärhemmet vid Stortorget, tillbyggnad av Bl. muséum vid Borgmästaregatan, fontän i Hoglands park, utsmyckning av Idrottshallen m. m. Kv.namnets tillkomst 1961. (Som utbrytning ur kv. Modée.)
- GULLBERNAHULT** Gullberna: Kvarternsnamnet kom till 1955 och fastigheten Gullbernahult 1 bildades i samband med att ett mentalsjukhus tillkom där. Numera finns i stället annan blandad verksamhet i området. Under stadens första år förlänades borgmästaren Blasius König mark där. Fram till 1940-talet var där endast bebyggt med en enkel skogsvaktarstuga. Under 1990-talet har ett bebyggelsenamn "Gullberna Park" uppkommit och sedan mera villabebyggelse år 2004-2005. Se även om Lallerstedts Gata och Gullbernavägen som finns vid området.
- GYLLENGRANAT** Trossö: Efter Karl August Buchard Gyllengranat; född i Finland 1787 och avliden i Karlskrona 1864. Konteramiral 1843. Statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet 1844-1848. Befälhavande amiral i K-a 1848-1851. Amiral 1858. Avsked ur flottan 1860. Han fick utmärkta vitsord då han var i brittisk och nordamerikansk tjänst under tidigare år. Han föreläste och publicerade 1837 bl. a. Sjökrigshistoria i sammandrag. Han propagerade för en stark ångdriven flotta. Tydligt en mycket aktiv person. Under sina sista år bosatte han sig i Vrängö, Nättraby. Kv.namnets tillkomst: 1923.
- GÄLBGJUTAREN** Mariedal: Förr beteckning för hantverkare som bearbetade mäsing: Gelbgjutare. På platsen finns sedan år 1952 äldreboendet Ekliden. Kvarternsnamnet tillkom också samma år. Se även om Eklidsvägen i området.
- HALLEN** Trossö, Fisktorget: Efter platsen för saluhall. Den togs i bruk i nov. 1904. Arkitekt var August Strehlenert som ritat byggnaden med en viss bysantinsk prägel. Hallen revs 1951. Detta på grund av som det motiverades dåliga sanitära förhållanden för livsmedelsförsäljningen. Källarutrymmena var därefter kvar i flera år och användes av försäljarna på Fisktorget som förrådsutrymmen. - Numera (år 2005) finns endast fastighetsgränserna kvar och formellt sett därmed också fastigheten Hallen 1 som visar var saluhallen var belägen.
- HATTHOLMEN** Vämö, Oljehamnen: Holmen på platsen benämndes till 1870-talet Hattmakareholmen. Strandutfyllnader på platsen gjordes 1955-1957 och sedan ej längre någon holme utan området som då blev oljehamn är sammanhängande med Vämö. Se även kv.Oljehamnen. Nordväst om Hattmakareholmen fanns till omkr. 1870 Skomakareholmen, en liten holme som då genom strandutfyllnader för järnvägens behov blev sammanhängande med Pantarholmen.
- HAVFRUN** Trossö, Västerudd: Efter bastionen med samma namn sydost om Trossö. Den anlades med sin runda form redan på 1680-talet. Har sedermera fått smeknamnet "Smörasken". Alla byggnader i Kvarteret Havfrun har rivits under senare delen av 1900-talet. Ny detaljplan 2003 och nybyggnation med radhus 2004. Kv.namnets tillkomst var år 1923.
- HECTOR** Trossö, Västerudd: Hector var i det gamla Grekland en ädel Trojansk prins. Den gamla genuina bebyggelsen i kvarteret försvann på 1960-talet. Det anges av karlskronakännaren S. Ö. Swahn att kvarternsnamnet initierats av en bastion i Karlskrona i hörnet av

- Alarm- och Arklimästaregatan, en bastion som dock aldrig blev byggd. Ny radhusbebyggelse kommer till där i kvarteret på Västerudd 2004. Kvartersnamnets tillkomst var år 1923.
- HEMMET** Pantarholmen: Efter inackorderingshemmet i området. Från början 1882 var namnet Karlskrona sjukhem. Genom donationer kunde de gamla byggnaderna ersättas med nya år 1902. Omorganiserat 1948 till Stiftelsen Hemmet. Enligt stiftelsens ändamål heter det, Citat: ”Stiftelsen har till ändamål att i stiftelsen tillhörig fastighet bereda hem åt äldre aktningvärda kvinnor och män företrädesvis från Karlskrona, men, i den mån utrymme och tillgångar det medgiva, även från andra orter i Blekinge”. Den gamla delen i rött tegel är ritad av ark. Aug. Strehlenert. Tillbyggt 1947 och 2000. Stiftelsen är fastighetsägare men vården drivs av kommunen (Äldreförvaltningen). Kvartersnamnets tillkomst var 1923.
- HENCK** Galgamarken: Efter Mikael H. (1667-1715); militär. Efter krigsbragd i Stettin belönad för tapperhet och då adlad och utnämnd till konteramiral och slutligen amiral 1715. Källa: S. Ö. Swahn. Kvartersnamnet upphört på 1980-talet. Området ingår numera i kvarteret Berget.
- HJULHAMMAR** Trossö: Efter Carl Adam Magnus Hjulhammar (1846-1914), kom från en adlig släkt från Uppland. Sjömilitär och var en tid i fransk tjänst 1882. Blev konteramiral och befälhavande amiral i Karlskrona 1904-1910. Vid avgång ur tjänst befordrad till viceamiral. Kv.namnets tillkomst: 1923.
- HOGLAND** Trossö: Efter den lilla ön i Finska viken med samma namn. Namnet blev känt genom sjöslaget i juli 1788 mellan Sverige och Ryssland –Slaget vid Hogland. Hertig Karl, blivande Karl XIII var befälhavare vid slaget och en staty över honom står i Hoglands park i Karlskrona centrum. Kv.namnets tillkomst: 1923
- HOLMDAHL** Trossö: Efter Otto Holmdahl (1860-1921) , rådman. Borgmästare i Karlskrona 1906-1921. Han fick sympatier bland både höga och låga i samhället. Tillhörde Högerpartiet. Kv.namnets tillkomst: 1923.
- HUBENDICK** Trossö, Kalvhagen: Efter handlanden August Wilhelm H (1803-1876). Han blev fullm.ledamot i Karlskrona vid stadsfullmäktiges instiftande 1863. Hubendicks bosättningsaffär fanns under 1800-talet och ett stycke in på 1900-talet i hörnet Ronnebygatan-Norra Smedjegatan, en vacker bevarad byggnad. (Sheldon 5, lagskyddad). Flera köpmän i slakten har funnits i Karlskrona. Kv. namnets tillkomst: 1961, och kvarteret är där den s.k. Palanderska gården är belägen. (Utbrytning från kv. Stuart)
- HUMBLE** Trossö, Kalvhagen: I slakten Humble i Karlskrona fanns flera handelsmän. Grannkvarterens namn är också uppkallade efter köpmän. Carl J. Humble , avliden ca 1840 blev delägare 1794 i det tobakbolag som då bildades och låg i sydöstra hörnet av Norra Smedjegatan-Östra Köpmansgatan. Han blev bl. a. ägare av Skärva 1806 efter F. H. af Chapman som då nödgats sälja sin kära gård av ekonomiska skäl. C. J. Humble ägde även intilliggande Trantorp. Handelsmannen Carl Christoffer Humble (1786-1853) startade sin köpmansgård 1826 i nordöstra hörnet av Östra Vittusgatan-Norra Smedjegatan. – Det kan nämnas att även känd i staden på sin tid var



- Gustaf Adolf Humble (1674-1741). Han var född i Jönköping. Kyrkoherde och chef över Storkyrkoförsamlingen i Karlskrona. Från 1730 till sin död biskop i Växjö. Ansågs som en av sin tids yppersta predikanter. Hans namn är emellertid knappast förknippat med kvarteret. Kv.namnets tillkomst var år 1962. Det bildades ursprungligen genom utbrytning från kv. Lagerstråle, år 1988 sammanslaget med kv. Thörn som därmed upphörde som kv. namn.
- HÄSTKVARNEN** Trossö: 2st väderkvarnar fanns i området i slutet av 1700-talet men när och var en hästkvarn var i drift där är oklart. Det bör ha varit under ett tidigare skede. Ett tullhus stod då där i söder vid Amiralitetsgatans östra ände (Östra tullen). En del av berget där är nedsprängt sedan länge (apparelj bildad 1861). Berget har särskilt tidigare benämnts Hästkvarnsberget. År 1778 finns belagt namnet Reyens berg (enl. Gabr. Wickenberg). Kv.namnets tillkomst: 1923.
- HÖGABERG** Trossö, Möllebacken: Kvarterets tillkomst var 1923. Området blev på 1960-talet hopslaget med kv. Rügen tillsammans med kv. Cronhaven och kv.namnen Högaberger och Cronhaven försvann därmed (hög-hus på platsen).
- ILLERIM** Björkholmen: Efter 2 st fregatter med detta namn. Den första byggd på K-a örlogsvarv. Byggmästare var Charles Sheldon. Hon sjösattes 1716. Längden var 41,57m och en bredd av 10,84m. Fregatten blev uppbringad av engelsmän vid Stora Karlsö 1717-06-17 och blev sedan dansk med namnet Pommern. Namnet Illerim är turkiskt och översätts till svenska med "blix" (och dunder). Den andra fregatten som hade samma mått som ovanstående och med detta namn byggdes också i K-a men vid dåvarande Pihlgarts varv (privat varv på Stumholmen). Byggmästare var Gilbert Sheldon. Det skeppet gick det bättre för och förblev svenskt. Hon sjösattes 1754 och såldes så småningom till Ostindiska kompaniet 1802. Kv.namnets tillkomst var år 1923.
- INGENJÖREN** Vämö: Fästningsingenjörskompaniet (Ing2 K) hade sin kasern i området. Kasernen kom till 1906-1908 av byggmästare A. Ridderström och kompaniet huserade där 1908-1937 enl. minnessten på platsen. Området var innan dess ett omtyckt natur och strövområde. Kasernen har senare använts av Fortifikationsförvaltningen ett antal år. År 2000 planeras för ett företagscentrum inom området med den befintliga pampiga kasernbyggnaden som ett ståtligt blickfång på höjden. Vämöskolan som också finns inom kvarteret togs i bruk 1969.
- JARAMAS** Björkholmen: Efter övningsfartyget Jarramas, tremastad fullriggare, byggd och sjösatt 1900 i Karlskrona och använd som övningsfartyg av Skeppsgossekåren. För konstruktionsritningen svarade Hjalmar Hugo Lilliehöök. Räkningen för skeppet gick till 153224 kr och 26 öre. Hon gjorde sin sista resa år 1946 och ersattes sedan av skonerterna Gladan och Falken som utbildningsfartyg. J. har en längd av 39,2 m. och bredd 8,4 m. Staden köpte henne av Kronan i dec.1950. Turistattraktion med servering ombord. Övergick 1997 i Marinmuseums ägo. Från och med 1999 har serveringen ombord upphört. – Tidigare har funnits 3 olika örlogsfartyg med detta namn: En fregatt sjösatt 1716, en 34-kanonersfregatt ritad av Gilbert Sheldon och sjösatt i K-a 1759 samt en korvett tillhörande Marinen 1821-1860. Namnet av turkiska ordet "Jaramaz" och är ungefär motsvarigheten

- till Tordön inom den nordiska mytologin, (åskoväder).  
Kv.namnets tillkomst: 1923.
- JÄRA KULLE**  
Vedeby: Namnelementet *jär* har i sydsvensk dialekt betydelsen grusås. Källa: Göran Hallberg, Ortnamn i Blekinge.  
Namnet Jära på ett torp i området, nuvarande fastigheten Jära Kulle 2 har funnits sedan gammalt. Kvarternamnets tillkomst var 1966 när Vedebyskolan skulle byggas på platsen.
- KAKELUGNEN**  
Vämö: Efter Kakelfabriken i området som grundades 1884. År 1931 fanns 150 anställda. Upsala Ekeby övertog fabriken på 1960-talet och driften flyttades till Uppsala (verksamheten på platsen upphörde 1969). 1970 köptes byggnaden av K-a Träförädling AB. Nya bostadshus byggdes i stället upp år 1989. Genom stadsplaneändring vid detta tillfälle slopades kvarternamnet och kvarteret uppgick därvid i kvarteret Posse.
- KALVHAGEN**  
Trossö: Före Karlskronas grundande betecknades ett område på nordöstra Trossö ”Kalfhagan” enl. C. M. Stuarts karta från 1680. Sannolikt använde Vittus Andersson, den siste bonden på Trossö detta område som betesmark för sina djur. Kvarteret ligger i en del av detta område och fick sitt namn år 1923. Namnet Kalvhagen används av ortsbefolkningen än i dag också som områdesnamn på hela nordöstra delen av Trossö.
- af **KLINT**  
Trossö: Efter släkten Klint; överstelöjtnant Erik Klint (1732-1812) adlad 1805. Han påbörjade sjökartläggning över Östersjön, Kattegatt, Finska viken och Bottenhavet under slutet av 1700-talet. Deltog i sjöslag vid Hogland, Öland, Reval och Svensksund. Chef för flaggskeppet Gustaf III i slaget vid Hogland. Framför allt sonen Gustav (1771-1840) fortsatte kartläggningen som man lät trycka 1795 och 1796. Gustavs son Erik Gustav af Klint (1801-1846) var senare medhjälpare och han utgav även undervisningslitteratur i navigation med en grundlig matematisk förankring. Som chef på korvetten Carlskrona omkom han tragiskt vid dess förlisning 1846 mellan Cuba och Florida. (114 man drunknade, antalet något osäkert, endast 17 man räddades). – Korvetten Carlskrona ”seglar” fortfarande som modell under taket i Amiralitetsskyrkan i Karlskrona. Kv.namnets tillkomst: 1923.
- KULTUREN**  
Lyckeby: Kvarteret har fått det passande namnet av att där ligger det gamla tingshuset byggt 1850, från 1980 inrett till bibliotek.  
Kv.namnets tillkomst: 1992.
- KURABACKEN**  
Lyckeby: Kvarternamnet fastställdes 1980. Området har sedan gammalt i folkmun benämnts med detta namn. Se även om Kurabacksvägen vid området.
- KVARNEN**  
Lyckeby: I kvarteret finns Kronokvarnen som uppfördes på 1710-talet och stod färdig år 1721. På platsen stod tidigare två äldre kvarnar, vilka löstes in av amiralitetskollegiet för att bereda plats för en ny, större kvarnanläggning. Kvarnen byggdes huvudsakligen för att försörja de två kronobagerierna på Trossö och Stumholmen i Karlskrona (där det berömda brödet ”Ankarstock” tillverkades). Till sin yttre karaktär har Kronokvarnen bevarat sitt utseende från slutet av 1700-talet. Blev byggnadsminne år 1995.  
Källa: Länsantikvariern, Karlskrona  
Kv. namnets tillkomst 1992.
- KÄLLAN**  
Lyckeby: Kv.namnets tillkomst: 1981. Se nedan.

- KÄLLBACKEN** Lyckeby: Kv.namnets tillkomst: 1981. Se anknytning härtill på platsen: Källevägen.
- KÖLEN** Hästö: Namnet med anledn. av båtvarv i området. – Börgesson o Holmströms båtvarv som från början fanns vid Stumholmssundet flyttade och anlade båtvarvet på Hästö år 1911. År 1912 köpte K-a Ångslups AB varvet. Vintern 1917 låg ångsluparna Gustaf, Östern, Trossö, Regina, Carl, Imperator, Dux, Rex, Saga och Orädd på varvet (enligt foto). Efter 1962 har varvet drivits i annan regi men är nedlagt sedan år 2001.  
Redan från år 1679 användes området några år som flottstation för Kronan. Vid andra sidan om Vämövikens anlades samtidigt det som blev ett kortvarigt örlogsvarv.
- LAGERBERG** Trossö: Efter Otto Lagerberg; kommandör 1882, chef på fregatten Vanadis under dess jordomsegling 1883-1885, konteramiral 1889 och varvschef i Karlskrona 1887-1890. Avled 1907.  
Kv.namnets tillkomst:1923
- LAGERBJELKE** Kalvhagen: Efter Johan L. född 1778, död i Stockholm 1856. 1818 konteram. 1824 bef. havande am. i Karlskrona. 1840 chef för Sjöförsvarsdepartementet. Han var även hedersled. av Örlogsman-nasällskapet. Namnet L. kom ursprungligen från äldre släktingen Johan Fistulator (köpmanssläkt från Göteborg). Johan Fistulator blev år 1695 överinspektör för Stora Sjötullen i Blekinge och tog namnet L. när han 1698 blev adlad.  
Kv.namnets tillkomst:1923
- LAGERCRANTZ** Trossö: Efter Henrik Gustaf Lagercrantz; (1856-1925), 1907-1913 var han varvschef, 1913-1919 befälhavande amiral i Karlskrona. Han tog så avsked och bosatte sig i Stockholm. Under Karlskronatiden var han ledamot av Stadsfullm.  
Kv.namnets tillkomst: 1923.
- LAGERSTRÅLE** Trossö, Kalvhagen: Efter Per Gustaf L. (1765-1840); befälhavande amiral i K-a 1818-1824. Var chef på skeppet Wasa i slaget vid Hogland sedan hans chef Baltzar Philip Horn stupat. 1790 i Viborgska gatloppet. Gift med en syster till statsrådet Rudolf Cederström.  
Kv.namnets tillkomst: 1923.
- LAMPAN** Torskors: Kv. namnets tillkomst: 1976. Se om Lumavägen i området.
- LASARETTET** Vämö: Det befintliga lasarettet i kvarteret (Blekingesjukhuset) invigdes 22 nov. 1922. Då med 158 vårdplatser. Stora tillbyggnader har ju sedan gjorts. Se även om Lasarettsvägen i området.
- LIEWEN** Trossö: Efter generallöjtnanten och direktören vid amiralitetet greven Hans Henrik von Liewen (Hans Wachtmeisters efterträdare.) Han var född 1664 i Estland, deltog i Karl XII:s arme i slaget vid Narva. Han innehade befattningar i Finland och Reval. Han sökte 1713 i Turkiet förmå Karl XII att återvända till Sverige, och vann kungens förtroende.  
Källa: S.Ö. Swahn.  
von Liewen blev ledare över hela svenska sjöförsvaret och upphöjdes 1719 till riksråd. Han beskrevs: ”till sitt yttre mycket oansenlig, liten och låghalt, var han i lärdom icke synnerligen utrustad, men så mycket mer på hufvudets vägnar”. (kanske det som man i dagligt tal kallar ”sunt förnuft”).  
Liewen avled 1733. Kv.namnets tillkomst: 1718.

## LILLHOLMEN

Björkholmen: Kv.namnet kom till 1923 och försvann i mitten av 1960-talet. Det var då nya Saltöbrons landfäste på Björkholmssidan tog platsen i anspråk. Området, i folkmun benämnt "Lilla Holm" blev brofäste och parkeringsplats. År 1902 då kvarteret fortfarande var en egen holme utbröt en svår brand i 5-familjhuset där. 3 barn innebrändes och flera personer skadades allvarligt. Innan den nämnda Saltöbron kom till fanns där en brygga där större fiske- eller passagerarbåtar kunde förtöja, särskilt när isen på Borgmästarefjärden var svår att forscera.

## LILLIE

Trossö, Kalvhagen: Efter kommandör Erik Johan L; chef på linjeskeppet Wachtmeister. Han var bl. a. 1709 på uppdrag i Finska Viken vid Nyen (vid Nevas utlopp där staden Sankt Petersburg just grundats 1703). Han blev dödsskjuten i sjöslag vid Rudön (vid Rügen) 1715. Fick sitt sista vilorum i Tyska kyrkan i Karlskrona. Kv.namnets tillkomstår: 1923. Kvarteret Lillie uppgick formellt i kvarteret Lagerbjelke 1980 vid stadsplaneändring. Släkten helt utdöd sedan 1826.

## LINDBLAD

Trossö, Kalvhagen: Efter Gustav Otto von Lindeblad (1670-1735). Han blev kapten vid fortifikationen 1701, det år han kom till Karlskrona (närmast från Göteborg). Han fick handha "bergetz sprängande" 1717 vid blivande Polhemsdockan. (Dockan invigdes 1724). Upprättade ägareförteckning och tillhörande karta över Karlskrona 1718 utvisande befintliga tomter, inalles 1398 st. och med publika byggnader m. m. Denna uppgift klarade han av på 11 månader. Detta är den första redovisningen av kvartersindelning med kv. namn och tomter med nummer som gjorts; en verklig klassiker. Under detta arbete passade han på att döpa ett kvarter efter sitt eget namn. Det anges att han var en blygsam person och att hans chef skulle ha anmodat honom att döpa namnet L. på det aktuella kvarteret. Han gifte sig aldrig. Innan G. O. von Lindeblad gjorde detta arbete räknades staden grovt in i fyra ursprungliga storkvarter (fjärdingar) men blev härvid indelat i 20 kvarter som det var stipulerat från högre ort. Innan han adlades 1715 var namnstavningen Lindblad.

## LYKTAN

Trossö: Namnet är knutet till det angränsande kvarteret Gasverket (före 1923 kv. Clerk) som lämnade gas till bl. a. de gamla gaslyktorerna. Gasverket etablerades 1867. Kv.namnet Lyktans tillkomst var år 1923. Genom planändring är kvarteret slopat och är nu parkmark sedan ca 1990. – Enligt gamla handlingar etablerades ett system för "lykttändning" redan år 1813. Det fanns då på glest uppsatta träpölar oljelampor på Karlskronas centralaste gator. - Ofta kunde man se gamla båtsmän med lyktor i handen komma för att hämta de kvinnliga gästerna från någon bal eller ett gästabud.

Se även om Gasverksgatan vid området.

## LÄROVERKET

Trossö: Äldsta skolbyggnaden ("Strübingska huset") i kvarteret är den mot Östra Vittusgatan (trol. uppförd 1786): Var en s. k. trivial-skola som invigdes 1825, innebärande undervisning närmast under gymnasienivå. (historiskt innebar det med de tre ämnena latin, räkning och sång).

År 1858 omorganiserades undervisningen till högre elementarläroverk. 1882 blev den stora byggnaden klar, tillbyggd med en tredje våning 1934.

Från 1927 realskola och gymnasium öppet för både gossar och flic-

	kor. I samband med gymnasierformen 1971 blev skolans namn Chapmanskolan. År 2002 kom en uppdelning till tre skolor till stånd med olika namn. Kv.namnets tillkomst: 1923.
von LÖWEN	Trossö: Efter Carl Henrik von Löwen (1666-1741). Holmamiral 1717-1727, även ekipagemästare. President i Amiralitetskollegium 1738-1741. När 100 utländska timmermän strejkade 1719 (varvet fattigt) visade han för sin tid humanitet och lovade dem hemresa. - Beteckningen "holmamiral" hade ursprungligen använts för befälhavande amiral på Skeppsholmen i Stockholm. Det blev alltså motsvarande titel även i Karlskrona. Kv.namnets tillkomst: 1923.
MAGISTRATEN	Trossö: Efter den lokala statliga myndigheten M. i Karlskrona som fanns i staden fram till år 1965, (stad med egen jurisdiktion). Innan dess minskade dess funktion efter hand och Magistratens uppgifter övertogs till olika delar av Kommunfullmäktige, Länsstyrelse och Rådhusrätt (Tingsrätt från 1971). Kv.namnets tillkomst: 1718.
MANLIGHETEN	Björkholmen: Efter linjeskeppet M. sjösatt 1785 i Karlskrona. Byggmästare var af Chapman. Hon hade en längd av 49,6 m och bredd 13,66 m. Skeppet togs ur tjänst 1864. Senare har ett pansarskepp byggts vid Kockums Mek. V. med samma namn, sjösatt 1903 och tagen ur tjänst år 1950. Kv. namnets tillkomst: 1923.
MARS	Gullberna: I protokollet för fastställandet av namnet år 1996 noteras att Mars är namnet på en av planeterna och även namnet på en romersk gud; krigskonstens.
MEDBORGAREN	Lyckeby: Namnet med anledning av Medborgarhuset som invigdes 1966 och ligger i området. Kv.namnets tillkomst: 1992.
MEJERISTEN	Mariedal: Se om Mejeristvägen i området.
MERKURIUS	Gullberna: Namnet fastställdes 1993 med tanke på Leksakshus och övrig handel som då tillkom på platsen. Mercurius var i rom. myt. handelns och samfärdselns gud och är även namnet på en av planeterna.
MINERVA	Björkholmen: Efter fregatten Minerva sjösatt 1783 på Karlskronavarvet. Byggmästare var af Chapman. Hon var med i slaget vid Hogland 1788, hade en längd av 46,3 m. och bredd 11,9 m. Hon brann upp i Karlskrona år 1789 av en olyckshändelse. Kv.namnets tillkomst: 1923.
MODÉE	Trossö, Kalvhagen: Efter konteramiralen Carl Wilhelm Modée (1735-1798). Han var i fransk tjänst 1757-1760. Avancerade i olika befattningar i Karlskrona. Var befälhavare på en eskader som bl. a. var med i sjöslag mot Ryssland 1790 (Viborgska gatloppet). Belönades därefter för chefskapet på linjeskeppet Hedvig Elisabeth Charlotta med "Riddare av Svärdsordens stora kors" instiftad av Gustav III. Amiral och överkommendant för örlogsflottan 1795-1797. Gift med Ebba Ulrika Sparre (1739-1815), dotter till greve Erik Sparre. Kv.namnets tillkomst: 1923.
MOTELLET	Mariedal: En första planering för motorhotell på platsen gjordes år 1957. Vägförvaltningen var emot förslaget då. Planrevidering kom därför 1960 och fastslälldes. Motellet byggdes så och kom att vid den tiden bli känt som OK-motellet. Tillbyggnad gjordes 1967-1968 och i samband därmed kom kvartersnamnet till. Restaurang och hotell finns fortfarande på platsen 2004 men under annat företagsnamn.

- MOTORN** Vedeby: När detta kvarter skulle döpas påpekades att området var på gång att bebyggas med motell och bensinstation. Därav föll valet på detta namn som beslutades år 1985. I kvarteret finns fortfarande denna verksamhet år 2005. Hotellet har namnet Angöringen som från början är en sjöterm.
- MUDDRET** Vämö: Området är uppfyllt på gammal sjöbotten med muddermassor. Det tog sin början 1911 när man beslutade att ett kommunalt slakthus skulle byggas. Området blev då delvis uppfyllt med en järnvägsbank i samband med dess anläggande. I olika etapper fylldes det kvarvarande vattenområdet ”trekanten” senare ut och blev helt ett markområde omkring år 1960. Det är idag kvarter för olika företag. Kvarternamnbeslut år 1977. Namnet Muddret har i folkmun tillika använts som områdesnamn.
- MÖLLEBACKEN** Trossö: Kv. namnets tillkomst: 1923. Se om Stora Möllebacksgränd vid området.
- MÖRNER** Trossö, Västerudd: Efter Berendt Mörner (1639-1710). Han deltog i sjöslaget i Öresund 1658, sårad och tillfångatagen av danskarna samma år. Landshövding i Blekinge 1700-1706.- Kvarteret jämnat med marken på 1960-talet och slopat. Det sista av dess kv. mark var där platsen för Karlskronavarvets port Väster Udd nu ligger (Kockums AB) . Kv.namnets tillkomst: 1718.
- NAUCKHOFF** Trossö, Kalvhagen: Efter Hindric Johan N. (1744- 1818). befälhavande amiral i K-a 1817-1818. Efter några år i fransk tjänst där han deltog i flera sjöslag kom han till K-a år 1783. Var bl. a. chef på fregatten Minerva i slaget vid Hogland 1788. Han hade ett innehållsrikt liv.  
Karlskrona Stads Elverk kom till i området år 1907. Den motsvarande verksamheten blev senare Affärsverken i K-a. Även badhus uppfört 1903-1904 (kulturskyddat) och senare simhall i den förutvarande generatorhallen finns där.  
Kv.namnets tillkomst: 1923.
- NERMAN** Bergåsa: Efter dels borgmästaren och juristen Johan Henrik Justus N. (1827-1896), känd för sin hjälpsamhet, dels rektorn vid skeppsgosseskolan, kommunpolitikern Claes August N. (1819-1894).  
Källa: S. Ö. Swahn. Bebyggelsen i området började komma i gång ca 1910.
- NIORD** Ekholmen: Efter pansarskeppet med samma namn. Hon byggdes på Lindholmens Verkstads AB. Sjösattes 1898 och togs ur tjänst 1922. Användes sedan som logementsfartyg och utstrangerades slutligen 1944. Dess längd var 84,8 m. och hon gjorde 15 knop.  
Namnet Niord betyder i fornnord. mytologi Sjöfartens och Vindarnas herre. Kvarternamnets tillkomstår var 1923. Innan dess ingick området i kv. Ekholmen som blev kv. namn på hela holmen 1906 (första stadsplanen).
- NORDENSKJÖLD** Pantarholmen: Otto Henrik Nordenskjöld; född 1747 i Finland, död 1832 vid Kalmar; kadett i K-a 1761. I väntan på befordringar var han på kofferdiskepp som matros och senare som styrman. I eng. och fransk tjänst 1777-80, konteramiral 1788 och flottans chef.  
Han hade även andra befattningar. Stödde Chapman och planerade 1790 för att bygga 25 örlogsskepp.  
Kv.namnets tillkomst: 1923. Se även Nordenskjöldsgatan.
- NORDSTJÄRNAN** Trossö: Namnet event. taget efter den försvarsanläggning med sam-

ma namn (Nordstiernan) som anlades under stadens allra första år inom nuvarande kv. Posse (vid Pantarholmen). Platsen där utgjorde tidigare en särskild holme (Tullholmen).

Kv. Nordstjärnans yta kännetecknas av terräng med stora branter ner mot Borgmästarekajen. Kv. namnets tillkomstår var 1923. Nordstjärnan (=Polstjärnan) har sedan urminnes tid använts inom navigation för att ge riktningen åt norr.

#### NORDSTRÖM

Vämö/Tullskolan: Efter grosshandlaren N. P. Nordström (1846-1929). Född i Lund. Han utbildade sig till apotekare, startade och drev punschillverkning m. m. Var ledamot av stadsfullmäktige i K-a från 1891, dess ordf. 1916-1919, var ordf. i drätselkammaren 1901-1916. En man med stor pondus. Var innehavare av sprithandeln på Rådhusgatan 11, en affär som senare kom att ingå i Systembolaget. Kvarteret vid Polhemsgatan med den där belägna Tullskolan är relativt högt beläget och gränsade förr i söder till en havsvik (nu Tullparken). Området kallades då "Oxbacken".

#### OLJEHAMNEN

Vämö, Oljehamnen: Hamnen byggdes upp under åren 1955-1957. Möjliggjordes genom utfyllnad kring den ursprungliga Hattholmen (eg. Hattmakarholmen). Tillbyggnad av kaj 1965. Några oljebolag var ej intresserade att lagra i bergrum som urspr. var planerat. Enl. uppgift år 2000 skall befintliga cisterner avvecklas efter hand när kontrakten med oljebolagen går ut. Namnet är som synes utöver kvartersnamn även namn på själva hamnen.

#### von OTTER

Bergåsa: Efter Fredrik Wilhelm von O. (1833-1910); amiral. Kommandant i K-a 1884-1900. Deltog i expeditioner, bl. a. Adolf Erik Nordenskjölds forskningsresa till Spetsbergen 1868. Riksdagsman, statsminister 1900-1902. Källa: S. Ö. Swahn. Varvschef i K-a 1880. 1889-1900 var han stadsfullmäktiges ordf. Bosatte sig på och ägde Trantorp från 1880-talet. Kvartersnamnet har upphört och området ingår sedan 1993 i kvarteret Grenadjären.

#### PALANDER

Trossö, Kalvhagen: Efter konsul Carl Wilhelm Palander (1800-1865); Skeppsredare och ledamot av Sjömanshusdirektionen. Han ägde tomten i nuvarande kv. Palanders nordvästra hörn. Blev fullmäktigeledamot i Karlskrona vid stadsfullmäktiges instiftande 1863. "Palanderska gården", Drottninggatan 69 i angränsande kvarteret Hubendick utgör en av Karlskronas kulturskyddade gårdar. – Den uppfördes troligen i början av 1700-talet av tullöverinspektören J. F. Lagerbielke och användes då till tullkammare och packhus och under åren 1719-1785 som landshövdingeresidens. Från 1855 till 1931 i handelshuset Palanders ägo. Kv. namnet Palander kom till år 1923.

#### PALMQVIST

Familjegrav på Augerums kyrkogård. Kv.namnets tillkomst: 1923. Trossö: Efter Magnus Daniel Palmqvist (1761-1834). Han inskrevs 1775 vid Amiralitetskadettkåren i Karlskrona, var i fransk tjänst 1778-1783, konteram. 1797, am. 1818. Befälhavande amiral i K-a 1814-1817. Blev 1818 inspektör över sjötrupperna. Avgick med pension 1832. Var gift från 1800 med Fredrika E. Modée. Kv.namnets tillkomst: 1923.

#### PANTARHOLMEN

Pantarholmen: Kvarteret är sedan 1923 rest av ett kvarter täckande hela ön och med samma kv. namn. Namnelementet "pant" med anledning av att tullport med tullhus fanns där vid Landsvägsga-

tans norra ände. Där fick handelsmännen vid passage betala avgift efter hur mycket man sålt för i staden. Mitt uppe på ön fanns vägen där man kunde hålla reda på viktskillnader mellan infart och utfart. År 1863 fanns fortfarande tullport kvar. Som ett litet minne står vid den gamla tullportens plats i dag en vattenho där hästarna kunde dricka vatten.

#### POLLUX

Trossö: Castor och Pollux i grek. mytologi var tvillingsöner till Zeus och Leda. Kvarteret upptar i huvudsak Karlskronavarvets kontorsbyggnad, färdigbyggd 1966. En bastion längst ut öster om Lindholmen fick namnet Pollux i början av 1700-talet. Det påstås av Karlskronakännaren S. Ö. Swahn att kvartersnamnet initierats av denna anläggning.

Det kan även noteras att namnet P. använts på en brigantin, sjösatt 1702. Därefter likaledes en brigantin sjösatt 1741 med Gilbert Sheldon som byggmäst. samt slutligen en torpedbåt 1909. Alla tre båtar byggda i Karlskrona.

Kv.namnets tillkomstår: 1923.

#### POSSE

Vämö: Efter civilingenjören och greven Fredrik Arvidsson Posse (1851-1897). Han var byggmästare men även entreprenör för Blek. Kustbanor. Han planlade området för vad som sedan blev kvarteret Posse tillsammans med stadsingenjör Thedenius.

Källa: S. Ö. Swahn.

Fredrik Posse var son till statsministern Arvid Posse.

Kv.namnet finns angivet i regleringsplan 1877-1882 men syns inte blivit officiellt förrän år 1923.

#### POTTHOLMEN

Trossö: En del av ett ursprungligt kvarter år 1718 benämnt ”Pott- och Pantherholm”. Namnet på området var egentligen Pottmakarholmen. I stadens begynnelse hade ön det välklingande namnet Ekeskär. Efter senare strandutfyllnader är den ej längre någon holme varför namnet är formellt kvar endast som kvartersnamn.

Pottmakare benämndes ibland medlemmarna inom Kruk- och Kakelugnsmakareämbetet, ett skrå som blev grundat i Karlskrona av Kommerskollegium 1776 (tre mästare fanns i staden). Deras mästareprov var i regel en kakelugn där även kakelplattor tillverkades för hand.

Enl. Blek. museums källor hade Karlskronas förste krusmakare sin verksamhet på holmen ca år 1700 och därav kvartersnamnet.

År 1718 noteras att pottmakaränkan bor kvar på tomt nr 3 enl. den gamla tomtnumreringen.

Skrået (ämbetet) nedlades i Karlskrona 1847. Släkten Thörn hade sin handelsverksamhet från 1749 till 1844 på platsen då byggnaderna revs och Karlskrona stad köpte området för fattigvårdens behov, en verksamhet som nu är borta. Tidigaste fattighuset på Pottholmen kom till 1821 där det innan varit ett brännvinsbränneri. Infarten till Karlskrona centrum gick via träbroar över Pottholmen till år 1839.

#### PSILANDER

Trossö: Det anses allmänt att kvarteret är uppkallat efter Gustaf von Psilander (1669-1738). Sommaren 1704 gjorde han med skeppet Öland en heroisk insats mot övermäktig engelsk eskader. År 1710 kom han till Karlskrona, blev vice am. och chef för örlogsvarvet. Adlad 1712, amiral 1715. Han var landshövding på Gotland 1716, landshövding i Kalmar län o Öland 1728, senare landshövding i Kronobergs län. På äldre dar, vid 65 års ålder kom han 1734 till Karlskro-



na och utnämndes till president i Amiralitetskollegiet. Släkten är utdöd på både manliga och kvinnliga sidan.

Mera verksam i Karlskrona var dock den ovanstående brorson, Nils P. (1707-1783); amiral och amiralitetsråd, var under slutet av 1720-talet i eng. tjänst och sårad 2 gånger i sjöslag mot Spanien. Hemkommen till Sverige kom han 1741 in i kriget mot Ryssland. 1744 var han med att ledsaga blivande drottning Lovisa Ulrika från Stralsund till Sverige. Adlad 1751 till namnet Psilanderschiöld (under senare år stavat -skjöld). Gjorde mekaniska förbättringar tillsammans med skeppsbyggmästaren Gilbert Sheldon i K-a. Det kan noteras att dessa två män ofta hade olika mening om fartygens underhåll. Nils P. var varvsamiral 1763-1771. 1765 amiral och amiralitetsråd. Han blev den förste amiral som blev chef över hela örlogsvarvet och örlogsflottan (=Karlskrona). Före dess fanns tre självständiga chefer med högsta rang inom varvet: ekipagemästare, skeppsbyggmästare och tygmästare. Han gick ur tjänst 1777.

Kvartersnamnets tillkomst var år 1923.

#### PUKE

Trossö, Kalvhagen: Efter Johan Puke (1751-1816); amiral. Var i unga år på handelsfartyg. Blev arklimästare i K-a 1767. I fransk örlogstjänst 1778-1783. Chef på skeppet Dristigheten och ledde då flottan förbi ryssarna i "Viborgska gatloppet" 3 juli 1790. Icke alla svenska skeppen klarade sig. Han blev adlad efter hemkomsten för bl. a. denna bedrift. Befälhavande amiral i K-a 1803 till 1814. Född i Ronneby och avliden i K-a. – Kvartersnamnet har försvunnit på grund av stadsplaneändring på 1960-talet och området har uppgått i kvarteret Lagerberg. Kv.namnets tillkomst: 1923.

Se även gatunamnet Pukesgatan.

#### QVINTEN

Långö: Se om kv. Exet.

#### RAAB

Pantarholmen: Efter militären Carl Axelsson Raab (1659-1724), född i Stockholm och död i Karlskrona. Han utförde en krigsbragd i Finska viken 1713 med 3 skepp mot 13 ryska och sänkte flera av dem. Källa : S. Ö. Swahn.

C. Raab noterades ha varit med i 11 sjöslag. Han fick så småningom titeln holmmajor. Adlad 1719. Kv.namnets tillkomst: 1923.

Ett kvarter, Rogersvik försvann 1929 när Sunnavägen byggdes på en del av dess mark. Resten av kv. Rogersvik införlivades då också med kv. Raab. Den förening som äger fastigheten Raab 14 idag har döpts efter det gamla namnet: Bostadsrättsföreningen Rogersvik.

#### RESEDAN

Lindesnäs: Syftar på örten Reseda, ettårig av fam. resedaväxter. Välluktande små vita blommor, används vid parfymberedning; odlad i Västeuropa. Kv. namnets tillkomst var år 1935 och stadsdelen Lindesnäs började bebyggas de närmaste åren därefter.

#### RESIDENSET

Trossö: År 1908 fick dåvarande landshöv. Axel H:son Wachtmeister statens godkännande att få bygga det nya residenset. Det kom så till och invigdes lördagen 11 sept. 1911. Vid tillfället fanns på plats kung Gustav V, drottning Viktoria och prins Wilhelms ryska gemål prinsessan Maria. Tidigare byggnad där hade varit i militärens ägo och Oscar II hade t. ex. bott där när han var i staden.

Före 1911 hade landshöv. sin bostad vid Ronnebygatan intill landsstatshuset, nuvarande länsstyrelsen. Det bostadshuset revs 1953.

Kvartersnamnets tillkomst var år 1923.

#### REVAL

Trossö: Tidigare tyskt namn för nuvarande Tallinn, Estlands huvud-

- stad.- Tillhörde svenskt område till 1710. Ett sjöslag utkämpades vid Reval 13 maj 1790 mot ryssarna med hertig Karl i spetsen men svenskarna gick ur som förlorare. Kv.namnets tillkomst var år 1923.
- RIKSBANKEN** Trossö: Sveriges Riksbank köpte år 1900 tomt i området och lät uppföra sin pampiga byggnad. Därav kvartersnamnet som fastställdes år 1923. Bankverksamheten där har upphört, likaså Posten och Televerket.
- ROSEN** Trossö: Efter Gustaf Fredrik von R, född 1688 i Reval, död 1769 i Stockholm. Kom till K-a 1717. Gift 1718 i tyska församl. med grevinnan Sofia Lovisa Wachtmeister. Var överkommendant och chef för artillerivolontärregementet, friherre. Han var med i flera av Karl XII:s fälttåg. Han följde denne på den kända ritten från Turkiet till Stralsund under namnet Johan Palm hösten 1714. Kv.namnets tillkomst: 1718.
- ROSENFELDT** Trossö: Efter Werner von R. (1639-1710); holmamiral. Född i Estland. Utmärkte sig under slaget vid Bornholm och fick titeln amirallöjtnant. Han värnade om Charles Sheldons hälsa men medgav till sist att denne kunde ge sig ut på äventyret att studera vidare om skeppsbyggnad i England vilket skedde 1703. Werner von R. svarade för upprättande av sjöatlas tillsammans med Petter Gedda (född 1661-död 1697). Färdigställer boken "Navigation eller styrmanskonst". Förvärvade redan 1679 område på Verkö och byggde där det som så småningom blev Verkö herrgård. Han var även poet och utgav dikter. – I kvarteret finns Rosenfeldtsskolan, från början Stadsförsamlingens folkskola för gossar och invigd 1907. Kv.namnets tillkomst: 1718.
- RUTHENSPARRE** Trossö: Efter Karl R. (1724-1788). Sjöofficer. Deltog i div. sjöslag. Som befälhavare för en eskader med 13 smärre skepp segrade han i ett sjöslag 1759 vid "Stettiner Haff" då han angrep en preussisk flotta på 12 större skepp. Efter 4 timmars strid erövrades nio av desamma och 600 man tillfångatogs. De egna förlusterna blev 13 döda och 11 sårade. I yngre dagar var han även i Ostindiska kompaniets och franska flottans tjänst. Hans far Gustaf Skarp blev adlad i början av 1700-talet och tog därvid namnet Ruthensparre. Karl R:s mor var Anna Magdalena född Ruuth. Kv.namnets tillkomst: 1923.
- RUUTH** Trossö, Västerudd: Efter amiralen Carl R (1662-1736). Han var i Holländsk tjänst 1679-1682. I sv. tjänst deltog han i flera sjöslag. Blev viceam. 1703 och am. 1710. Avsked 1712 på grund av sjukdom. Kv.namnets tillkomst: 1718. Till slutet av 1700-talet utgjorde kvarteret en stor yta av ursprungliga Västerudd. Där är sedan dess Karls-kronavarvets verkstäder och varvsmur vilken tillkom 1830-1838. På den yta där kvarterets fastigheter är kvar (2004) finns sedan 1960-talet ingen bebyggelse.
- RÅDHUSET** Trossö: Rådhuset där bl. a. Tingsrätten i Blekinge har sina lokaler upptar hela kvarteret. Före 1965 fanns i huset Magistraten och kommunens förvaltn. Före stadsbranden 1790 fanns på platsen ett Kronan tillhörigt kokhus som ödelades vid branden. Det därefter nybyggda rådhuset togs i bruk 1798. Rådhusets kolonner tillkom 1905. – Se även om Rådhusgatan resp kv. Magistraten. Kvarteret Rådhuset blev trol. döpt med sitt namn 1969 då även

- tomtindelning kom till för fastigheten Rådhuset 1.
- RÄFSAN** Vedeby: Namnet med anledning av Stadsträdgården som finns på platsen sedan 1968. Innan dess var Stadsträdgårdsmästeriet beläget i nuvarande kvarteret Annebo. Kvarternamnets tillkomstår: 1976. I området fanns Vedeby gård med trädgårdsanläggningar till 1953. I jan. det året brann gårdens mangårdsbyggnad ner (uppförd 1763) genom våda (barns lek vid julgran). Där residerade på 1700-talet Carl August Ehrenswärd. Närmast före branden 1953 beboddes gården av konteram. Gösta Ehrenswärd med fam.
- RÄTTVISAN** Björkholmen: Efter linjeskeppet R. sjösatt 1783 på Karlskronavarvet. Hade längd 49,58 m. och bredd 13,66 m. Var med i slaget vid Hogland 1788-07-07. Viborgska gatloppet 1790-07-03 och erövrades då av ryssarna. Senare fråntaget dem av en eng. eskader i Lisabon. Sald 1813 i England. Byggmästare var af Chapman. Kv.namnets tillkomst: 1923.
- SAGA** Björkholmen: Efter ångkorvetten Saga sjösatt 1877 i Karlskrona. Användes som övningsfartyg av Skeppsgossekåren (kadettfartyg) och blev senare logementsfartyg. Skeppet slopades år 1926. Hon hade en längd av 61m. bredd 10,2 m. och gjorde 11 knop. Kv.namnets tillkomst: 1923.
- SANKT JACOBI** Lyckeby: Namnet är sedan länge förknippat med en marknad. År 1626 förklarade ett kungligt brev (Kristian IV) att den marknad som dittills bedrivits i Lyckeby på Sancti Jacobi dag fortsättningsvis skulle stå i Kristianopel. I början av 1900-talet anordnades åter den årliga marknaden i Lyckeby. Initiativet till detta togs av föreningen Lyckeby Gille och dess ordf. godsägaren Johan Carleman. Sankt Jacob är ett katolskt skyddshelgon från medeltiden. Det anges att han är begravd i Santiago de Campostella (n.v. Spanien) dit många människor fortfarande företar pilgrimsfärd.
- SHELDON** Trossö: Flera generationer Sheldon var skeppsbyggmästare i Karlskrona; Francis John S. (1660-1692), skeppsbyggm. i Karlskrona 1686. Efter dennes död vidtog brodern Charles S. (1665-1739). Bl. a. tog han initiativet till byggandet av dockan på Lindholmen, på sin tid betecknad som världens åttonde underverk. När han avled sörjdes han inte bara vid varvet utan av ett helt folk. Han var gift med Eva Maria Mesterton och fick med henne 19 barn, 12 söner och sju döttrar. Senare övertog sonen Gilbert Sheldon (1710-1794). Han fick medel att studera vid de förnämsta varven i Europa 1735. Lägre befattningar men inom samma bransch hade: Francis af Sheldon (1755-1817) och Gustaf Sheldon (1784-1857). Om den sistnämnde kan sägas att han var major vid Flottans Konstruktionskår, riddare av Vasaorden och bosatte sig omkr. 1820 på Lilla Wrängö och är begravd på Nättraby kyrkogård. Slakten Sheldon med förnämna anor kom urspr. från England. Familjegrav i gravkoret i Amiralitetskyrkan, Karlskrona. Epitafium över Gilbert S. är även uppsatt där. Kv.namnets tillkomst: 1923.
- SILON** Lyckeby: Namnet efter Spannmålssilon som kom till där under mitten av 1930-talet. En plan för bostadsbebyggelse kom år 1979 men ingen bebyggelse har ännu blivit av år 2005. Silon med sin iögonfallande silhuett där i kvarteret revs 1999 sedan den stått oanvänd ett tiotal år. Kvarternamnets tillkomst var 1992.
- SJÖBLADH** Trossö: Efter Erik Sjöblad Carlsson (1647-1725); amiral. I ett sjö-

slag mot Danmark tillfångatagen men senare frigiven 1679. Han var landshövding under Karlskronas första år. Fick kunglig befallning 1685 att handla med bonden Witus om "1000 Dr Sölfr mynt för Tråtzön". Senare kom han till Bohuslän som landshövding, men gjorde sig där omöjlig och fick avgå 1711 då han förskingrat pengar av stora belopp. Han fick därför ett livstidsstraff men benådades snart av drottning Ulrika Eleonora. Han var född i Halmstad och avled i Göteborg.

Kv.namnets tillkomst: 1718.

#### SJÖMANNEN

Trossö, Västerudd: Fomellt finns ännu kvarteret till viss del kvar med fastighetsgränser 2005 men i praktiken sedan 1960-talet mest en uppställningsplats för bilar. Platsen är alldeles norr om Varvets port vid Västerudd. Namnet kom till 1923.

#### SJÖSTJERNA

Trossö: Trol. efter Aron Sjöstierna; amiral (1684-1746). Ledde sjöslag vid Köge Bukt 1710, vid Rügen 1715. Blev viceamiral år 1741. Blev kommandant i Karlskrona och chef för flottan år 1742. Gift 1717 med Anna Elisabeth v. Psilander, dotter till amiralen och friherren Gustaf Psilander. Kv.namnets tillkomst: 1718.

Vid den tiden (1718) var Aron S. endast 34 år så personen bakom kv.namnets ursprung är oklar. Fadern, Otto S. (1653-1709), före adlandet Otto Kröger var en av de mera bemärkta sjöhjältarna och har därför också hävdats som personen bakom kvartersnamnet.

Kanske var tanken att bägge skulle hedras med ett kvartersnamn.

#### SKANTZE

Trossö: Efter Hugo Skantze som övertog ledningen av Karlskrona Lampfabrik 1895 som C. A. Svahn hade startat 1884 tillsammans med kapten Herman Skantze. Från år 1915 förlades fabriken till kvarteret och över 100 anställda när man då var som störst. Verksamheten drivs vidare i släkten. 1942 flyttar fabriken i sin helhet till Pantarholmen. På det tidigare fabriksområdet i kv. Skantze byggdes höghus med bostäder på 1980-talet. Kv.namnets tillkomst: 1923.

#### SLOTTSÄNGEN

Lyckeby: Namnet Slottsängen förekommer i 1671 års jordbok på platsen som ett naturområde. Kvartersnamnets tillkomst: 1980.

Då tillkom villabebyggelse på detta område där det gamla gjuteriet funnits. Därom: Se Gjuterivägen.

#### SPARRE

Trossö: Efter överamiralen, riksrådet och presidenten i Amiralitetskollegium greve Klas S.(1673-1733). År 1718 bodde han även där, närmare bestämt på tomt nr 5 efter gamla tomtnumreringen.

Inom den yta som utgjort kv. Sparre sedan 1923 var bataljon Sparre förlagd från 1795 till 1984. Kvartersnamnets tillkomstår var 1718. Området där benämndes då Fortifikationsgården. Kanslibyggnaden mot Drottninggatan kom till 1820, tillbyggd åt norr 1890. År 1820 inköpte Kronan hörntomten vid Kyrko- och Drottninggatan och där blev kasern med rundbyggnad klar 1853. Sammanbyggnad utefter hela Kyrkogatan kom till 1892. Senare tillbyggt med en våning i öster 1913-1914 (lagskyddad byggnad). Kokhus, badhus och tvätthus kom till 1900-1902 och det hela utgör i dag gymnasium (Östersjöskolan). Exercishuset (i dag Sparresalen m. m.) kom till 1877, senare tillbyggt.

När bataljon Sparre i kvarteret slopats flyttade Boverket, Lantmäteriet, m. fl. in i de gamla militärbyggnaderna 1989.

Se även om Sparresgatan.

#### SPÅRVÄGEN

Vämö, Gräsvik: Efter platsen för spårvagnsstallarna. Den bolags-

drivna spårvägslinjen invigdes 1910 (Bergåsa - Västra Amiralitetsgatan - Sjuttons Port). Trots att passagerarunderlaget inte var dåligt beslöt stadsfullmäktige att lägga ned spårvägsdriften vilket skedde f. o. m. 15 maj 1949. – En av spårvagnsstallarnas väggar står kvar (år 2005) av kulturbevarande hänsyn.

#### STENBOCK

Pantarholmen: Efter den kände greven Magnus Stenbock (1664-1717). Efter studier i Uppsala kom han senare i olika perioder i holländsk tjänst. - Div. krigsuppdrag - . År 1700 landstign. i Själland och samma år i slaget vid Narva. Under polska fälttåget uppmunttrade han emellanåt konungen med sitt sprittande snille och sina roliga infall. Fördrev den danska hären från Helsingborg 1710 m. m. Hamnade 1713 i danskt fängelse och blev kvar där under svår nöd till sin död 1717. Han försökte där lindra förhållandena genom målning och handarbeten. Hans skaldestycken har tryckts och utgivits. ”Hans mod bestod alla prof, och hans trohet öfvervann alla hinder”. Kvarternamnets tillkomstår: 1923

#### STORMARKNADEN

Vedeby: När köpcentrat kom till 1992 hette den största affären OBS som etablerades. Senare ändringar och omorganiseringar har skett. År 1992 kom även kvarternamnet till.

#### STUART

Trossö: Kalvhagen: Efter Carl Magnus Stuart, född 1650 ; fortifikationsofficer, friherre. Planerade på platsen 1679-1684 för det blivande Karlskrona. Utförde arbetet under överinseende av Erik Dahlbergh och Hans Wachtmeister. Gjorde en karta 1680 visande Trossö bebyggd endast på Vitus Anderssons gård. Upprättade även den äldsta stadskartan med blivande kvarterens lägen. Utredning har klargjort dess tillkomst till efter 28 juli 1680 men före 18 febr. 1681. Formellt sett blev detta dock ingen fastställd plan men gatunätet blev i stora delar enligt denna första skiss. Senare kom ju 1683 och 1694 års planer. Han ledde utbyggnad av befästningar till 1684. Stuart avled 1705 i Stockholm. Kv.namnets tillkomst: 1718.

#### STÄRKELSEN

Lyckeby: Efter glykosfabriken i området. Ingick 1929 i Lyckeby Andelsstärkelsefabriksförenings ägo. När då fabriken startades där gjorde man prov på råvaran och lämnade utlåtandet: ”provad och befunnen god” (Stärkelsekornen förvandlades till druvsocker). Från 1945 tillhörande Lyckeby Stärkelseförädling AB, (dotterbolag till Stärkelsen). Efter 1956 var fabriken en av två glykosfabriker i Sverige. – På 1990-talet har produktionen upphört på platsen men företagsnamnet Lyckebystärkelsen finns kvar med verksamhet på andra orter i Sydsverige.

#### SUNDIN

Kv.namnets tillkomst: 1992.- Se även gatunamnet Stärkelsevägen. Trossö: Efter konteramiral Christian Anders Sundin (1816-1886). Han var varvschef 1867-1868, Stationsbefälhavare och kommandant 1868-1884. Han kämpade för att även Karlskrona örlogsvarv borde utrustas att kunna bygga järnskrov och klara övriga moderna reparationer. Han anställde den förnämlige mariningenjören G. W. Svensson i en tid då Karlskrona kommit något på efterkälken i förhållande till exempelvis Motala Verkstad. Kv.namnets tillkomstår var 1923.

#### SUNNADAL

Marieberg: Se om Sunnadalsvägen vid området.

#### SVANEN

Saltö: Kvarternamnet kom till 1918 i enlighet med Saltös då första stadsplan. Stora hyreshus byggdes då upp där tidigare en bondgård var belägen. Ett av den gårdens hus fanns kvar till 1988 då det

- mesta revs. Då utökades kvartersmarken och slogs ihop med kv. Lommen och Aspögatan vilka försvann för det blivande storkvarteret Svanen. Nya stora moderna bostadshus blev resultatet vid byggnationen 1989.
- SVARTA ÖRN** Björkholmen: Efter fregatten Svarta Örn sjösatt 1745. Hon hade en längd av 38 m. och togs ur tjänst 1792. Byggmästare var Gilbert Sheldon. Kv.namnets tillkomst: 1923.
- SVEA** Björkholmen: I enlighet med övriga kvartersnamn på Björkholmen (namnen tillkomna år 1923) efter fartyg kan man utgå från att namnet syftar på pansarskeppet Svea sjösatt 1885. Konstruktör: G. W. Svensson (1828-1906, född i K-a), Lindholmens varv (Väst-kusten). Hon hade en längd av 75,7 m. och gjorde 16 knop. Användes bl. a. som långresefartyg. Togs ur tjänst 1915. - Svea som ett kvinnligt väsen, under 1800-talet uppfunnen personifikation av Sverige. (förmodl. Esaias Tegnér's skapelse i sitt diktverk)
- SÅGVERKET** Galgamarken: Området började arrenderas 1914 av Träförädlingsaktiebolaget. - K-a Kakelfabriks AB hade från sin tillkomst 1884 en liten avdelning för snickeriverksamhet. Denna bröt sig ut från företaget 1898, "Träförädlingen" bildades. År 1914 var området en del av kv. Posse och företaget sågade och sålde trävaror där under många år. Från år 1923 tyder källorna på att kv. Sågverket fick sitt kvartersnamn. Numera finns i stället bostäder (från år 2002) och förskola (från år 1985) i kvarteret.
- SÄLGEN** Långö: Kvartersnamn tillkommet 1958. Till 1962 fanns en gata med namnet Brogatan igenom nuvarande kvarteret. Östra sidan därom fanns en kort tid kvartersnamnet Tallen. Det hela samman-slogs till ett kvarter och namnen Brogatan och kv.namnet Tallen försvann.
- SÖRMAN** Lyckeby: Se om Sörmans Väg vid området. Kv.namnets tillkomst-år var 1989.
- TAPPERHETEN** Björkholmen: Efter linjeskeppet T. sjösatt 1785. Längd 49,6 m. bredd 13,6 m. Byggmästare var af Chapman. Såldes till Sydamerika (Colombia) 1824. Kv.namnets tillkomst: 1923.
- TAUBE** Trossö: Efter amiralen och greven Edvard Didrik T.(1681-1751) Vid 19 års ålder blev han underlöjtnant. 1719 blev han amiral. Blev 1731 president i amir. kollegiet i K-a. Han gjorde sig allmänt hatad genom att draga fördel av sin dotters förhållande till kung Fredrik I (Hedvig T. född 1714, död 1744 var hans älskarinna och erhöll därvid titeln riksgrevinna). Edvard Didrik T. slutade som riksråd och greve. Källa: S. Ö. Swahn.  
Kv.namnets tillkomst: 1718.
- TELEFONEN** Vedeby: Telefonaktiebolaget Ericsson har haft en fabrik på platsen, den s. k. Vedebyfabriken. Senare blev där i stället en enhet av Flextronix AB. Från år 2003 äger Fortifikationsverket den stora byggnaden och hyr ut den till Försvaret som förråd. Fastigheten är Telefonen 1. Kvartersnamnets tillkomstår var 1976.
- TERSMEDEN** Trossö: Efter Carl T. (1715-1797); varvsamiral 1772-1782. Hade Gustav III:s förtroende de första åren till H. af Chapmans tillträde som varvschef. I strid om ny skeppsbyggmästare i staden tog Tersmeden parti för sin kompis Gilbert Sheldon som då konstruerat många skepp. Det resulterade i att T. bittert fick se sig avsatt från överinseendet av skeppsbyggeriet (sensommaren 1781). Kv. nam-

- nets tillkomst: 1923. - Se även gatunamn efter Tersmeden..
- TIDLUND** Lyckeby: Helge Tidlund (1885-1951) hade länge en speceriaffär i Lyckeby med adressen Riksvägen 52 (nuvarande kv. Tidlund). I en annons på 1910-talet stod det: "Helge Tidlunds Speceri-Diverse-och Kortvaruaffär". Med liten stil angav annonsen också: "Galoscher, Tobaksvaror, Konserver". Affären drevs senare av efterträdaren Gustav Bergström från 1951 och upphörde 1961. Kv.namnets tillkomst: 1992.
- TREHÖRNINGEN** Lyckeby: Området kring kvarteret har av Lyckebybor sedan gammalt kallats för T. Enligt en storskifteskarta från 1782 låg strax intill en triangelformad åker som kallades Trehörningen. Kv.namnets tillkomst: 1981.
- TRE KRONOR** Björkholmen: I enlighet med övriga kvartersnamn på Björkholmen efter ett skepp. Ett mindre örlogsskepp hette T. K. och byggdes i Stockholm 1626 med 32 kanoner. Kom ur tjänst 1650. Ett skepp med namnet T. K. byggdes i Karlskrona under Charles Sheldon. Hon sjösattes 1706 och gick på grund och brändes av danskarna i Köge Bukt år 1710. Det bör vara det skeppet som namnet (kvartersnamnet tillkom 1923) syftar på. Senaste örlogsfartyget kryssaren T. K. byggdes på Götaverken i Göteborg, sjösatt 1944. Hon togs ur tjänst 1964, hade en längd av 180m och gjorde 33 knop (var systerfartyg till Göta Lejon). Tre Kronor som ursprunglig vapensymbol för Sverige fanns på Stockholms gamla slott till dess brand 1697. Ingår i riksvapnet.
- af TROLLE** Trossö: Efter Henrik af Trolle (1730-1784); generalamiral. Började sin bana som skeppsgosse 1740. Var med i flera sjödrabbningar. Tog parti för H. af Chapman när denne skulle anställas i Karlskrona och fick Gustav III:s förtroende att bygga upp den sv. örlogsflottan. Kv.namnets tillkomst: 1923.
- TYSKA BRYGGAREGÅRDEN** Vämö: Bryggeriet som upptog hela kvartersområdet hade mycket gamla anor. Diverse sammanslagningar med andra bryggerier gjordes på 1900-talet. I början av 1950-talet hade Tyska Bryggeriet en tillverkning av 15 miljoner flaskor malt- och läskedrycker per år. Året 1961 ingicks fusion med AB Pripps o Lyckholm. Driften vid bryggeriet i Karlskrona lades ner 1972 och fastigheten med byggnader såldes 1974 till Karlskrona kommun. Källa: Agnes Wirén, Karlskrona 300 år, del III. Platsen för bryggeriet förvärvades år 1693 av en tysk bryggmästare vid namn Philip Hindric Kraan. (Dessförinnan disponerades platsen som bostad av skeppsbyggmästaren med familj vid det tidiga Vämövarvet.) Ibland användes de tidigare byggnaderna även som värdshus. Bryggeriets nuvarande huvudbyggnad som tillkom 1874 är restaurerad och dess lokaler används av diverse företag (År 2000). Se även om kv. Berggren.
- TÖRNSTRÖM** Trossö: Efter Johan T. (1744-1828); amiralitetsbildhuggare. Född i en bondefamilj i Västmanland. Efter utbildning och div. anställningar kom han till Karlskrona 1781 och anställdes som Kunglig galjonsbildhuggare. Avgick med pension 1824. Representerad i Karlskrona Marinmuseum. Kv.namnets tillkomst var i samband med en planändring då kvarteret tillkom som en utbrytning ur kv. Dahlberg 1949.
- URMAKAREN** Trossö: Namnet är taget på grund av att Urmakaregränd ligger in-

till. När parkeringshuset i kvarteret kom till 1981 sammanslogs över 20 småtomter till en enda, Urmakaren 76 så man förstår vilket gytter av småhus där fanns tidigare. Kvarternamnets tillkomst var år 1923. Om urmakaren som givit upphov till namnet: Se om Urmakaregränd som finns vid platsen.

## VANADIS

Ekholmen: Efter ångfregatten Vanadis, byggd vid Karlskronavarvet 1859-62, längd 64 m och gjorde en fart av 11,5 knop. Användes som exercisbrigg för skeppsgossar. Hon slopades 1939 och upphöggs sedan i Stockholm 1945. Kv.namnets tillkomstår var 1923. Dessförinnan ingick området i kv. Ekholmen bildat 1906 och som utgjorde hela ön (första stadsplanen i området).

## VENUS

Ekholmen: Efter fregatten Venus sjösatt 1783. Hon erövrades av ryssarna 1789. Dess längd var 46 m. Byggmästare var af Chapman. I rom. myt. var Venus kärlekens och kvinnoskönhetens gudinna. Kv. namnets tillkomstår var 1923. Innan dess ingick området i kv. Ekholmen som från 1906 var kv. namn på hela holmen (första stadsplanen i området).

## VÄBELN

Trossö: Tidigare titel på militär befattningshavare med vissa polis-ära uppgifter. (motsvarande fanjunkare). I början av 1800-talet bodde profossen Johannes Carlsson Modin på den senare blivande fastigheten Väbeln 47A. Enligt Tore Noblings skrift Det förgångna Karlskrona kan kvarternamnet ha kommit till efter denne man. "Profoss" var en äldre titel för väbel med undantag av att profossen även hade rätt att prygläsa den som gjort något orätt i krigsmakten. – Fältväblar fanns i Preussen före 1933 och var kända för sin hårda militärdrill och översitteri. Kv.namnets tillkomst: 1923.

## VÄDERKVARNEN

Pantarholmen: Kv.namnets tillkomstår: 1923. År 1929 blev kvarteret mindre då Sunnavägen byggdes. Ett litet kvarter, Trekanten försvann helt av den anledningen. Ett annat litet kvarter, Göta Lejon där vid samma väg minskades då också. Resten av dess yta införlivades formellt med kv. Väderkvarnen 1967.

Omedelbart norr om dess område där på backen fanns i varje fall en väderkvarn år 1718. (i dag stiftelsen Hemmets mark)

## VÄLTEN

Backabo: Efter fabriken som upptar hela kvarteret. Först under namnet Vibroverken, senare Dynapac. Tillverkningen började på platsen 1960. Det är ett världsomspännande företag som tillverkar vägvältar, maskiner för behandling av betong m. m. Kv.namnets tillkomst: 1976.

## WACHTMEISTER

Trossö: Efter Hans W. (1641-1714).; generalamiral. I ungdomen i tjänst i Italien, Frankrike och Holland men kom i svensk tjänst 1666. Var med att grunda Karlskrona. Han förespråkade länge fortsatt lokalisering av örlogsvarvet till Stockholm men när beslut tagits ledde han verksamheten i Karlskrona under den viktiga uppbyggnadstiden i slutet av 1600-talet. Han lät bygga sitt bostadspalats i kvarteret som därav fått sitt namn, det området där nuvarande Blekinge Muséum finns. Vid en olycka med hästecipaget på väg till Stockholm i december år 1713 skadades han svårt och avled 15 februari 1714. Stoftet fördes till Tyska kyrkan i Karlskrona sommaren 1715. Den inmurade gravkammaren där var den enda som förblev intakt vid stadsbranden i juni 1790.

Kv.namnets tillkomstår var 1718.

## WASA

Björkholmen: Efter linjeskeppet Wasa sjösatt 1778 i Karlskrona. Hon var inblandad i flera sjöslag och togs till slut ur tjänst 1827 ef-



ter en mellanperiod i Ostindiska Kompaniet..

Dess längd var 48,4 m. Var bestyckad med 60 kanoner. Byggmästaren var F. H. af Chapman. Det var det första skeppet i Karlskrona efter Chapmans ritningar. Vid besiktningen visades på att hon var något rank och det var trångt ombord för manskapet. De senare skeppen byggdes därför efter modifierade ritningar. Men snabbt skulle det gå efter Gustav III:s vilja när Flottan skulle rustas.

Kv.namnets tillkomst: 1923.

#### WATTRANG

Trossö: Efter amiralen Gustaf Wattring, född 1660. Han var 1682-1684 i holländsk tjänst, 1684 underlöjtnant vid svenska amiralitetet. Han var åter i holländsk tjänst 1685-87. Avancerade i svensk tjänst till amiral 1712. W. förde befäl över flottan mot Ryssland år 1710 resp. 1714. Avled år 1717 och begravd i Kalmar domkyrka. Han var svärson till Werner v. Rosenfeldt. Mest känt i området är väl länsstyrelsen (föret benämnd Landsstatshuset). Landshövdingen hade sin bostad i angränsande byggnad där till 1911 då Residenset vid Kungsbron kom till. Kv.namnets tillkomst: 1923.

#### WIEBE

Lyckeby: Fröken Edith Wiebe förestod en liten livsmedelsaffär i Lyckeby under förra delen av 1900-talet. Hon avled år 1961. Man kan väl anta att hon kom av samma släkt som Claes Diedrich W. Född 1720 i Karlskrona. Han var kyrkoherde i Tyska församlingen från 1761 till sin död 1771.

#### WITTUS

Trossö, Kalvhagen: Kv.namnets tillkomst:1923. Se även om gatunamnet Östra Vittusgatan.

Kvarteret Wittus uppgick formellt i kvarteret Lagerbjelke vid stadsplaneändring 1980.

#### WLADISLAW

Björkholmen: I enlighet med andra kvartersnamn på Björkholmen efter ett skepp. Hon erövrades från ryssarna 1788-07-17. Denna erövring blev en tveksam framgång då skeppet visade sig medföra smitta och en epidemi utbröt bland den sv. besättningen. Skeppets längd var 52,8m och bredd 14,1m. Hon var byggd i Arkangelsk. Togs ur tjänst år 1819. Kv.namnets tillkomst: 1923.

#### WRANGEL

Trossö: Trol. efter Anton Johan Wrangel (1724-1799); amiral och varvschef. Han diskuterade och planlade 1776 med bl. a. F. H. af Chapman om nya fartygstyper, däribland 10 fregatter.

Event. efter chefen för Kustartilleriet 1909-1924 generalmajoren Herman Georg Waldemar W. Kv.namnets tillkomst: 1923.

Se även gatunamn efter Wrangel.

#### ÄRAN

Ekholmen: I enlighet med övriga kvartersnamn efter fartyg som finns på Ekholmen bör namnet logiskt att döma vara efter pansarskeppet Äran. Hon sjösattes 1901 och togs ur tjänst 1947. År 1942 blev hon logementsfartyg. Till slut blev hon pråm och skulle bogseras till skrotning men sjönk under bogseringen 1968. – Det kan påpekas att det fanns ett tidigare linjeskepp med namnet Äran sjösatt 1784. Byggmästare var i det fallet af Chapman. Kv. namnets tillkomstår var 1923 och området ingick dessförinnan i kv. Ekholmen som från 1906 täckte hela ön (första stadsplanen över stadsdelen Ekholmen).

KVARTERSNAMN SOM UPPTOGS PÅ 1718 ÅRS KARTA (LINDBLADS KARTA.)

Första kvarteret: **Wachtmeister**. Andra kvarteret: **Dahlberg**. Tredje kvarteret: **Stuart**.  
Fjärde kvarteret: **Lindblad**. Femte kvarteret: **Magistraten**. Sjätte kvarteret: **Adlersten**.  
Sjunde kvarteret: **Sjöbladh**. Åttonde kvarteret: **Sparre**. Nionde kvarteret: **Sjöstjerna**.  
Tionde kvarteret: **Rosenfeldt**. Elfte kvarteret: **Bonde**. Tolfte kvarteret: **Rosen**.  
Trettonde kvarteret: **Clerk**. Fjortonde kvarteret: **Ruuth**. Femtonde kvarteret: **Taube**.  
Sextonde kvarteret: **Liewen**. Sjuttonde kvarteret: **Anckarstjerna**. Artonde kvarteret: **Mörner**.  
Nittonde kvarteret: **Björkholmen**. Tjugonde kvarteret: **Pott- och Pantarholmen**.

Staden skulle indelas i 20 kvarter enl. beslut av Kungl. Maj:t. Förutom namn åsattes varje kvarter ett nummer också som synes.

Begreppet **kvarter** kommer ursprungligen från franskan och betyder fjärdedel. I Magnus Eriks-sons stadslag från omkring 1350 föreskrives att städerna skulle indelas i fyra fjärdingar – med särskild hänsyn till kommunalrepresentationen och brandskyddet. Karlskrona indelades också i sin begynnelse i fyra fjärdingar som alltså varade fram till år 1718. I vissa avseenden, då det gällde brandväsande, allmän ordning, innevånarnas plats i kyrkan m. m. tillämpades även senare under i stort sett hela 1700-talet fortfarande denna uppdelning med staden i fyra delar. Den betydelsen som kvarter numera har i Sverige lär sakna sin motsvarighet i utlandet.

År 1923 gjordes en större reform i så motto att varje område som begränsades av gator eller annan offentlig plats erhöll ett särskilt kvartersnamn. Detta föranleddes av att ny lag om fastighetsbildning i stad tillkom år 1917 och även förordning om fastighetsregister för stad trädde i kraft. Även om lagen inte uttryckligen krävde detta så tolkades intentionen från lagstiftningen på detta sätt. Statsbidrag för upprättande av fastighetsregistret erhöles med 3803 kr 91 öre år 1922. På grund av detta tillkom i Karlskronas centralare delar då många nya kvartersnamn (Se förteckning om just detta nedan).

Närmare dokumentation om själva namnbesluten har icke gått att finna. Även en framstående karlskronakännare som Sven Öjvind Swahn (1897-1955) synes ha svävat på målet i ett par enstaka fall vid beslut som gjorts under hans tid. Det gäller ju då namn efter personer och man kan nog misstänka att redan i det ursprungliga namnbeslutet man lämnat frågan öppen i enstaka fall om vilken person inom en släkt man mest velat hedra med ett kvartersnamn.

Arbetet därmed försiggick under stadsingenjör Alarik Lagergrens ledning i samråd med Byggnadsnämnden. Resultatet syns på de påföljande tomtindelningar som gjordes och som underställdes Magistratens prövning. Komplet list över Karlskronas kvartersnamn med fastighetsbeteckningar trycktes 20 dec. 1923 av Kronouppbördskontoret med uppgift om såväl den äldre som den nyare benämningen.

Nästa tillfälle var 2 mars 1994 då ett enhetligt fastighetsregister för land och stad togs i bruk. I samband därmed fastställdes många namn på kvarter inom områdena Lyckeby och Torskors med omnejd.

Systemet att namnsätta kvarter förekommer bara i detaljplanelagda områden i centralorten. Detta namn ingår efter lantmäteriförrättning sedan i fastighetens beteckning. Av denna anledning måste namnet vara unikt inom kommunen. Kvartersnamn fastställs numera av kommunens kultur-nämnd. Endast några få kvarter i staden är allmänt kända till namnet av den stora allmänheten i Karlskrona. Det beror på att namnen i dessa fall associerar till någon viss verksamhet på platsen. (Wachtmeister, Sparre bl. a.)

KVARTERSNAMN I CENTRALA KARLSKRONA SOM BILDADES I SAMBAND MED NY FÖRORDNING OM FASTIGHETSREGISTER I STAD 1917 (innebärande tätare kvarterindelning inom de 20 kvarter som enl. ovan redan tidigare fanns). De nya namnen togs i bruk från år 1923. En del av dem har till dags dato utgått på grund av detaljplaneändringar under årens lopp.

Inom	första kvarteret:	<b>Loke, Odin, Tor.</b>
”	andra	” <b>Cederström, Cronhaven, Gottland, Högaberg, Möllebacken, Nordstjärnan, Reval, Rügen.</b>
”	tredje	” <b>Fängelset, Holmdahl, Kalvhagen, Lagerberg, Lagerbjelke, Lagerstråle, Lillie, Modée, Nauckhoff, Palander, Puke, Wittus.</b>
”	fjärde	” <b>Läroverket, Psilander, Viborg.</b>
”	femte	” <b>Hogland, Riksbanken, Urmakaren, Öresund.</b>
”	sjätte	” <b>Sheldon, Wattrang.</b>
”	sjunde	” <b>Ruthensparre, Skantze, Tersmeden.</b>
”	åttonde	” <b>Hästkvarnen, Palmqvist, Residenset, Wrangel.</b>
”	nionde	” <b>Ehnenmark, Gyllengranat, Hjulhammar, Lagercrantz.</b>
”	tionde	” <b>Sundin, af Trolle.</b>
”	elfte	” <b>Borgmästaren, af Klint, von Löwen, Rådmannen.</b>
”	tolfte	” <b>Arklmästaren, Kanonen, Konstapeln, Lavetten, Skomakaren, Väbeln.</b>
”	trettonde	” <b>Dockan, Gasklockan, Gasverket, Hantverkaren, Lyktan.</b>
”	fjortonde	” <b>Sjömannen.</b>
”	femtonde	” <b>Havfrun, Hector, Pollux.</b>
”	sextonde	” <b>von Gerdtén.</b>
”	sjuttonde	” (indelning oförändrad)
”	artonde	” <b>Achilles, Aeolus, Castor, Drottninghall, Kilen, Västra Udde.</b>
”	nittonde	” <b>Balder, Chapman, Dristigheten, Freja, Fylgia, Fäderneslandet, Galathé, Jarramas, Illerim, Lillholmen, Manligheten, Minerva, Rättvisan, Saga, Svarta Örn, Svea, Tapperheten, Tre Kronor, Wasa, Wladislaw.</b>
”	tjugonde	” <b>Fregatten, Garvaren, Gjuteriet, Göta Lejon, Hemmet, Jagaren, Nordenskjöld, Pantarholmen, Posse, Raab, Rogersvik, Stenbock, Trekanten, Väderkvarnen.</b>

Det bör påpekas att vid denna tiden, år 1923 fanns också redan namnsatta byggnadskvarter på stadsdelarna Arnö, Bergåsa, Ekholmen, Elleskär, Saltö samt Gräsvik och söder därom, samt vissa andra mindre områden söder om Sunna kanal på Vämö. Södra delen av Långö ”gamla Långö” fick 1930 kvartersnamn men var municipalsamhälle inom Augerum och Långö blev inte inkorporerat med Karlskrona förrän 1 jan. 1934. Stadsdelen Hästö blev också från att ha tillhört Augerum införlivat med Karlskrona vid samma tillfälle och var sen tidigare ganska bebyggd med villor men kvartersnamnen där tillkom inte förrän år 1951 där namn på fartygsdetaljer är det genomgående temat.

-----

Kartor från Karlskrona kommun som här bifogas har medgivits för mångfaldigande av kommunen. De valda utsnittet från 1949 (urspr. skala 1:2000) kommer från stadskarta som utarbetades på dåvarande stadsingenjörskontoret av kartografen Carl-Erik Malmberg.